

## Förhindra att BT-flaskhalsen blir större än den AT-flaskhals som varit

Enligt statistik från CSN studerade ca 1 800 svenskar till läkare utomlands under vårterminen 2022. 80 procent av de utlandsstuderande kommer att behöva genomgå bastjänstgöring (BT) mellan 2022 och 2027. Detta medför med nuvarande siffror ett behov på cirka 1 440 BT-platser fram till 2027. Enligt Läkarförbundets och SKR:s prognoser kommer det att behövas 700-800 BT-tjänster årligen. 2021 fanns uppskattningsvis sammanlagt 148 platser för BT nationellt.

Enligt Socialstyrelsens rapporter finns det just nu 9 000 legitimerade läkare, varav minst hälften beräknas ha studerat utomlands. Detta gör att det i skrivande stund är ungefär 5 000 legitimerade läkare som behöver en BT-plats för att komma vidare i karriären. Den första kullen av svenskutbildade läkare planeras påbörja sin BT 2027, vilket om inget görs betyder att väntetiden för BT kommer att bli längre än vad den idag är för AT.

Övergången från AT till BT 2027 är tänkt att påskynda vägen till specialisering. För oss i SLF Student Utland är det ofattbart hur man inte tar tag i denna flaskhals innan behovet ökar ytterligare när läkarstudenter utbildade i Sverige kommer att behöva påbörja sin BT.

SYLF anser att det krävs att ansvaret för dimensioneringen av utbildningstjänster ska flyttas från regionerna till staten för att bättre säkerställa att behovet av utbildningstjänster möts. SLF Student bör ställa sig bakom det kravet och i större utsträckning arbeta för att motverka den här flaskhalsen. Den största utmaningen för BT kommer således vara bristen på platser. Det är bara genom att öka antalet platser som detta kan undvikas.

Reglerna för BT bör vidare förtydligas, då klara riktlinjer försäkrar att regionen gör sin del i att hantera utmaningen. Det bör bland annat analyseras hur många integrerade BT-platser som bör finnas för att uppnå målet för avklarad BT-moment inom första två åren på en ST. Detta då det framkommit att det inte är säkert att detta mål kommer att kunna hållas med dagens kapacitet för de olika randningarna som BT kräver.

Tanken med övergången till BT var att komma bort från flaskhalsen som uppkommit med AT-systemet. Förändringarna i hur läkare legitimeras är en möjlighet att lämna den långa väntan på en AT-plats bakom oss, men riskerar nu att bli en ny variant av ett gammalt problem. Den enda logiska lösningen är att satsa på BT redan nu för att de nyexaminerade läkarna inte ska hamna i ännu en flaskhals, med stora brister på specialistläkare som följd.

Därför yrkar SLF Student Utland:

*Att FS verkar för att en nationell dimensioneringen av BT platser som efterföljer det faktiska behovet*

*Att FS verkar för att motverka BT-flaskhalsen innan första kullen på det svenska 6-åriga läkarprogrammet tar examen*

*Att FS ska verka för en mer centraliserad och statlig nationell hantering av BT*

*Att FS verkar för att läkarförbundet driver BT politik i en större utsträckning*

*Att FS verkar för att en utförlig analys görs kring BT och dess dimensionering framöver*